

Wereldkankerdag

Binnenkort staat de Wereldkankerdag op de kalender. Ik heb daar es even op zitten broeden, op de term Wereldkankerdag. Het is zo groots, de hele wereld, die die dag op welke manier dan ook zich richt op kanker.

Het is haast niet te bevatten wat dat betekent. Zoveel verschillende landen, zoveel verschillende culturen, zoveel verschillende mensen, medici en mogelijkheden.

Hoe zal de Wereldkankerdag in Groenland ingevuld worden? Hoe zal die er in Brazilië uitzien? Of in Sierra Leone, Syrië. Hoe zien wij daar iets van terug, van die Wereldkankerdag!?

Het voelt als een klimaatakkoord, we willen er samen aandacht aan geven, maar het lukt niet, omdat het allemaal te veel is, te groot, te gecompliceerd door lokale, regionale, landelijke en continentale verschillen en belangen. Want laten we wel zijn, de middelen die we hier in Nederland tot onze beschikking hebben voor onderzoek en behandeling zijn, denk ik toch echt anders dan die voor de burgers in Sierra Leone. Ik moet hierbij ook denken aan de uitspraak van een arts, toen we er over spraken hoe gezegend we hier zijn met alle soorten behandelingen en medicijnen voor een veelvoud van kankers. 'Ja, beaamde hij, als je in Africa had geleefd, dan had je nu de bloemkolen in je oksels gehad en was je gestorven'.

Wereldkankerdag.. Er samen aan denken is ook er samen iets aan doen. We halen veel geld op voor onze eigen nationaal werkende 'kankerorganisaties', maar misschien biedt de term Wereldkankerdag ook de mogelijkheid om onze blik te richten op hen die, net zo graag als ons willen leven, maar verreweg in een achterstandspositie zitten.

We hebben straks in Hogeveen een Samenloop voor Hoop, misschien kunnen we in het kader Wereld het geld solidair storten voor hen die niet de midelen hebben. Ik weet het, het is te simplistisch, medicijnen zijn niet overal voor handen, geld, logistiek, bekwame medici, (politiek niet te vergeten..) noem maar op... Maar, toch, het knaagt aan me...Wereldkankerdag klinkt als all inclusive... voor mij, voor jou... community...

Bij grote rampen zijn we altijd genereus als land. Binnen no time staat de teller al op een miljoen euro. Kanker is ook een ramp, één die iedere dag overal op de wereld gebeurt, misschien moeten we daar maar voor gaan lopen; dat er een emancipatie van zorg plaatsvindt, een verdeling van mogelijkheden, dat die moeder in Afrika net zoveel kansen heeft als ik, die hier duizenden euro's mocht kosten en u, die dit leest en wellicht ook behandeld mocht worden.

We leven in een goed land, wat zou het mooi zijn, als we trots zouden kunnen zeggen, dat het overal op de wereld zo zou zijn... Dan is de term 'Help Kanker de Wereld uit' ook zeer op zijn plaats...

ps; Doet u mee met de Samenloop voor Hoop? U kunt zich als looper of als vrijwilliger opgeven, er is altijd wel iets te doen! Het ToonHermansHuisDrenthe organiseert dit met de Rotary Hogeveen; wees welkom, u inzet wordt zeer gewaardeerd!

Zie ook op de site Samenloop voor Hoop.

<https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/drenthe/hogeveen/>

Marjolanda